

Lelystad, april 2018

Sjalom,

Al meer dan 20 jaar organiseert Stichting Mo'adim het Loofhuttenfeest. Wij willen u van harte uitnodigen om dit Feest met ons mee te vieren.

Het thema van dit jaar is: **Loofhuttenfeest!**

Het Loofhuttenfeest is dit jaar van **zondagavond 23 september t/m maandag 1 oktober** en zal net als de afgelopen jaren gevierd worden op de prachtige locatie te Hardenberg op camping **De Kleine Belties**. Het betreft een zeer veelzijdige camping met binnenzwembad, speeltuinen, restaurant, visvijver, voetbalveld en meer. Geschikt voor alle leeftijden.

Aanmeldingsformulier

In de bijlage en op onze website treft u het digitale aanmeldingsformulier aan. In dit document kunt u aangeven wanneer u van plan bent te komen en met hoeveel personen. Stichting Mo'adim draait op vrijwilligers, wilt u daarom ook aangeven bij welke taken wij op u kunnen rekenen (indien mogelijk)?

Accommodatie

De aanmelding voor het Feest en het regelen van de accommodatie zijn van elkaar gescheiden. Let u er goed op dat u zelf uw verblijf regelt bij de Kleine Belties. U kunt kiezen uit een prachtig chalet, stacaravan of eventueel uw caravan of tent mee nemen. Neem voor het regelen van de accommodatie of voor meer informatie hieromtrent contact op met de Kleine Belties. www.dekleinebelties.nl of telefoonnummer 0523-261303.

U dient zich dus zowel bij Mo'adim als bij de Kleine Belties aan te melden.

Kort verblijf

Mocht u slechts één dag willen komen, dan bent u ook van harte welkom. Als u dit van te voren weet, wilt u dit dan doorgeven via het aanmeldformulier?

Feestkosten per dag

Mo'adim maakt kosten voor het avondeten, geluidsinstallatie, programma, advertenties, drinken, sprekers, zaalaankleding, activiteiten, zaalhuur etc. Als u zich aanmeldt via het aanmeldformulier dan betaalt u een **richtprijs**. Voor de prijzen zie het aanmeldformulier.

Gezamenlijke lunch wordt gezamenlijk diner

Door de jaren heen bent u van ons gewend dat we gezamenlijk lunchen. Dit jaar gaan we dat anders doen. De gezamenlijke lunch wordt afgeschaft en wordt omgezet in een gezamenlijk diner. Wij zorgen voor soep en broodjes. Het is daarnaast de bedoeling dat een ieder die mee wil eten zelf ook eten mee neemt. We plaatsen dat allemaal op een tafel, zodat er elke avond een lopend buffet ontstaat.

Het is geen makkelijke beslissing om iets te wijzigen wat we eigenlijk altijd al gedaan hebben. De reden hiervoor is meerledig. Door het afschaffen van de gezamenlijke lunches hebben we onder andere meer ruimte in het programma en neemt de druk op corvee taken af. Na afloop gaan we evalueren of het inderdaad die voordelen heeft die we dachten dat het zou hebben.

Corvee

Voor de activiteiten tijdens en voor het feest hebben we vrijwilligers nodig. Wij kunnen dit uiteraard niet alleen. Hiervoor hebben we ook uw bijdrage nodig. Voor de corveetaken, zoals koffie/thee schenken, zaaldienst en toiletten rekenen we op ieders inzet en maken we een rooster.

Giften

Wilt u Mo'adim steunen? Giften zijn uiteraard welkom op NL90INGB0001573001 van Stichting Mo'adim te Dokkum.

Overige vragen

Heeft u verder nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Renaldo van de Schuur, tel. 06-51534936 of via info@moadim.nl

Wij wensen u Gods zegen toe en hopen u op het Loofhuttenfeest te mogen begroeten.

Voor wie Jeruzalem te ver is.....

Namens Stichting Mo'adim,
Renaldo van de Schuur