

EERSTGEBORENEN

door Jaap Heeringa

In hoofdstuk 12 van Exodus lezen over de instelling van het Pascha en dat de Heere om middernacht in Egypte al de eerstgeborenen doodde. En omdat de Heere de eerstgeborenen der Egyptenaren genomen had, geeft Hij alle eerstgeborenen van de Israëlieten een speciale plaats. Hoofdstuk 13 beschrijft het bevel tot heiliging (apart zetten) van de eerstgeborenen. Elke eerstgeborene van mens of dier is voor de Heere (vs.1-2, 12).

Alles wat onrein is moet gelost worden, en wat niet gelost wordt moet verdelgd worden (vs.13). Het moest gelost worden met een lam. Maar ook de eerstgeborenen der mensen moeten gelost worden. De mannetjes van de reine dieren moesten geofferd worden (vs.12,15, Ex.22:30) Ze zijn heilig (Num.18:17).

De Hebreeën brief (12:23) spreekt over de gemeente der eerstgeborenen, die aan God geheiligd is. Rom.8:29 zegt dat Christus de eerstgeborene is onder vele broeders. Door het Lam Gods worden we gelost en toegevoegd tot de gemeente der eerstgeborenen.

Israël, de eerstgeborene van God (Ex.4:22), werd gelost (verlost, gered) door het Paschalam. De eerstgeborenen van Israël waren de plaatsvervanger van het hele volk. Zij zijn het eigendom van de Heere. Door het bloed van Jeshua zijn de gelovigen gered en zijn nu het eigendom van de Heere God. De priesters, die in Ex.19:24 genoemd worden voordat Aärons priesterschap ingesteld was, waren de eerstgeborenen van Israël. Zij waren de jongelingen die de Heere moesten dienen (Ex.24:5). Mozes was de middelaar van het Oude Verbond, en de eerstgeborenen de dienaren daarvan. Zij waren de priesters, geroepen uit het volk om:

- te dienen in het heiligdom, offers te brengen.
- verzoening te bewerken tussen God en het volk.
- het volk te zegenen.
- te blazen op de sjofar. Het volk op te roepen.
- het volk te leren en een voorbeeld te zijn.

In Num.3:40-41 en 8:14-18 lezen we dat de Levieten in de plaats komen van de eerstgeborenen van Israël om de Heere te dienen. Deze verwisseling is een gevolg van de geschiedenis van het gouden kalf (Ex.32), waar alleen de Levieten gehoor gaven aan de oproep: "*Wie de Heere toebehoort kome tot mij*". (vs.26).

Pascha is de dag der eerstgeborenen. Pinksteren is de (slot)dag (van het feest) der eerstelingen. Het is met Pascha dat de eerstgeborenen van de schapen en runderen geofferd werden. Dit geschiedt "*aan de avond*" (Deut.16:2, 4-6) van de 14^e Abib, op een plaats die de Heere verkiezen zal (Deut.12:17-18; 16:2). Het vlees van deze dieren werd op die plek gegeten tijdens de offermaaltijd. Josefus verhaalt in zijn geschriften dat aan het eind van de 14^e Nisan (d.i. Abib) vele honderden dieren geslacht werden. Dit zijn de Pascha offers. Het Pascha lam werd geslacht en gegeten aan het begin van de 14^e. Wanneer we Ex.12 en Deut.16 zorgvuldig vergelijken zien we dat het over twee verschillende zaken gaat.

Het is ook opmerkelijk dat de eerstgeborenen van het vee gemerkt werden. Wanneer er vele lammeren en kalfjes geboren worden is het handig om de eerstgeborenen te merken, zodat men op de pascha dag wist welke ze moesten hebben.

Zoals ik in het begin al aanhaalde, vormen wij als gelovigen de gemeente der eerstgeborenen. Wij zijn de eersten die wedergeboren worden. Verder worden we in Jac.1:18 de eerstelingen zijner schepping genoemd. Vanaf Pascha tot de verbondssluiting bij de Sinai, behoorden alle eerstgeborenen van de Israëlieten de Heere toe en vormden het priesterdom, de dienaren van het Oude Verbond.

Vanaf Jeshua's (ons Paschalam die het bloed uitstortte voor het Nieuwe Verbond) sterven tot aan Jeshua's wederkomst zijn de eerst(weder)ge-borenen de dienaren van het Nieuwe Verbond (2Kor.3:6). Bij Jeshua's wederkomst wordt er een nieuw verbond gesloten tussen God en Israël (Hebr.8:8-10). Onze inzet is mede verantwoordelijk voor het tot stand komen van dit huwelijk omdat het fijne gewaad dat de Bruid zal dragen de rechtvaardigheid der heiligen is.

Destijds werden na de verbondssluiting bij de Sinaï, Aáron en zijn zonen aangesteld als priesters. Als de laatste hoofdstukken van Ezechiël (hfst.44) slaan op het Messiaanse Rijk, dan zouden na de Nieuw Verbondssluiting de zonen van Zadok worden aangesteld als priesters.

Rom.11:16 zegt dat als de eerstelingen heilig zijn, ook het hele deeg heilig is. De dienaren, de priesters van het oude verbond hebben door hun afvallig gedrag het volk tot afvalligheid gebracht. (Mal.1:6 - 2:9) Laten wij, als dienaren van het Nieuwe verbond, niet dezelfde fout begaan. Daar wordt Levi tot voorbeeld gesteld, maar ons wordt Jeshua tot voorbeeld gesteld. Wat de priesters behoorden te doen moeten wij doen.

Laten we elkaar niet langer bestrijden, maar samen bouwen vanuit wat we gemeenschappelijk hebben om het Nederlandse en Joodse volk tot jaloersheid te brengen. De jood Pinachas Lapide zei eens: Jullie Christenen hebben van alles gedaan om ons van jullie geloof te overtuigen, maar één ding hebben jullie niet gedaan, ons tot jaloersheid verwekken.